

## Nicaragua bulletin no. 19

April 2006

Dit bulletin is bedoeld voor leerlingen, ouders, bestuur, directie, leerkrachten, sponsors en adoptiefouders om op de hoogte te blijven van de voortgang van onze school- en andere projecten in Managua te Nicaragua.

### Kort verslag van mijn bevindingen in Nicaragua, februari / maart 2006.

Op 26 febr naar San Jose gevlogen, samen met Kees en Thea van de Wiel.



De eerste dagen sightseeing in Costa Rica. We hebben de hoofdstad verkend, musea bezocht, het internationaal park "Tortuguero" aan de Caribische kust waar zeeschildpadden beschermd worden. Dit park is ontstaan door een samenwerkingsverband tussen Costa Rica en Nicaragua. Met een kabelbaan door een regenwoud gezweefd, Lankaster Gardens bezocht met een schitterende collectie orchideeën en een vlinderboerderij. De stad Carthago bezocht en het goudmuseum.

### Vrijdagochtend 3 maart doorgevlogen naar Managua.

Van de aangename temperatuur in Costa Rica, rond de 26° C, naar de moordende hitte van Nicaragua waar de temperatuur kon oplopen tot 45° C. rond het middaguur.

Bestuur, leerkrachten en kinderen waren totaal verrast over onze komst. Ze waren er niet op voorbereid en dat was ook de bedoeling. Ik wilde zien of het project er goed bijstond. Als we onze komst hadden aangekondigd dan had alles er spic en span uitgezien. Maar ook in dit geval had ik niets te klagen. De school, het weeshuis de cancha zagen er goed uit. Netjes onderhouden en schoon.



De Nicaraguaanse vlag en de Nederlandse driekleur wapperen iedere dag op het schoolplein om de verbondenheid met Nederland te onderstrepen.



De kinderen zijn er trots op dat ze computerles krijgen op school.



Bij mijn bezoek aan de klassen, gaan de kinderen netjes staan en begroeten me in het Spaans.



Het basketbalteam van de barrio noemt zich Maswall, zoals ze daar Maaswaal letterlijk uitspreken.

In zes dagen tijds in Nicaragua veel bezoeken gebracht aan allerlei bezienswaardigheden. Kees en Thea van de Wiel wilden een indruk hebben van het land en datgene wat onze leerlingen in 1999 en 2003 ook bezocht hadden. Daarna zijn ze vertrokken naar vrienden in Panama.



Precies zo als ik het me had voorgesteld.



Folklore in de wijk. Een manier om geld te verdienen.



Kees controleert het schrift van een leerling. Hij kan het niet laten.

Op eigen initiatief is het schoolbestuur dit schooljaar begonnen met voortgezet onderwijs voor 12 tot 16 jarigen. Het bestuur van de stichting Salto Adelante was hier nog niet van op de hoogte. We ondersteunen dit eigen initiatief echter van harte. Het geeft aan dat de barrio onderwijs voor hun kinderen belangrijk vind.



Einde van de lessen van de ochtendgroep.



Engelse les in groep 4.



Oma en enkele van haar wegwerpkinderen voor het weeshuis.

De laatste anderhalve week heb ik met allerlei groeperingen en personen onderhandelingen gevoerd over de voortgang van ons project. Uiteraard is er ook gesproken over nieuwe projecten die de wijk en het schoolbestuur het komend jaar graag willen uitvoeren. Centraal hierin staat de "Casa Communal" met de medische post. We wachten nog op de goedkeuring van de gemeente en de definitieve begroting. Daarna kan de verdubbeling aangevraagd worden bij de LBSNN en kan het project starten.

Namens de stichting Salto Adelante,

Jan Hein Hoftijzer